

# IN DIT HUIS...

LEEF, GROEI, LEER, GENIET EN HEB LIEF

- 1.... slaan, schoppen en bijten we niet
- 2.... pakken we niets af.
- 3.... bij ruzie gaan we uit elkaar.
- 4.... schreeuwen we niet, praten we wel.
- 5.... luisteren we naar papa en mama.
- 6.... zijn we lief voor elkaar.
- 7.... waarschuwen we 1 keer.
- 8.... als de ander wat doet gaan we naar papa of mama
- 9.... gaat Luca in de gang, Nola in de keuken bij straf.
- 10.... houden we van elkaar en hebben we veel plezier

## Familie